

MIJAS

DEN VITA STADEN PÅ COSTA DEL SOL



Sven F. Källström har bott över 30 år i Spanien varav de senaste 25 åren på Costa del Sol. Han har skrivit fem böcker om Spanien, bl.a. Drömmen om Spanien och Golfströmmen – En turistguide till Costa del Sol. Under 7 år var han grundare, delägare och styrelseordförande i Fair Media International som arrangerade fastighetsmässan "Köpa hus utomlands" i de nordiska länderna. Under de senaste 6 åren har han drivit mäklarfirmen Alamo Costa del Sol Real Estate med kontor i Fuengirola på Costa del Sol.

Mijas är en av de många "vita byarna" utmed Costa del Sol och kanske den allra mest berömda. En liten stad som huvudsakligen i gamla tider försörjde sig på jordbruk och fiske till turismexplosionen på 50-talet. Sedan dess har turism och byggnation av fritidshus för spanjorer och utlänningar varit motorerna i den lokala ekonomin. Alla husen i staden måste ha vita fasader och det ser nästan ut som om dom målas om varje år. Små, trånga gator i samklang med de vitkalkade husen har bidragit till att göra Mijas Pueblo till en mycket populär plats att både turista i men även att bosätta sig i. Med sina 79.483 inneboende är Mijas den tredje största kommunen på Costa del Sol efter Malagas 570.000 och Marbellas 140.000. Mijas är också en av de största kommunerna till ytan i Spanien och den största på Costa del Sol utanför Malaga. Den är 148,8 kvadratkilometer stor som skall jämföras med Fuengirola som endast är 10,2 kvadratkilometer. Det är också en stor skillnad i befolkningstätheten. I Mijas bor det 550

personer per km² och i Fuengirola 7.000 per km². Båda städerna med nästan samma inneboendantal! En annan intressant siffra är att av totala antalet bosatta människor i Mijas är hela 41,7 % utlänningar. En av den absolut största utlänningstätheten i hela Spanien och betydligt mer alla andra kommuner utmed Costa del Sol. Antalet inneboende har också ökat explosionsartat sedan turistboomen började på 1970-talet. 1970 hade Mijas 9.300 inneboende som idag har ökat till nästan 80.000.

Mijas gamla historia

Mijas har en gammal historia som började långt före Kristi födelse. Staden grundades i förhistorisk tid av fenicierna som sedan följdes av romarna. Det blev ett handelscentrum med ett bra läge vid den viktiga romerska vägen mellan Cadiz och Malaga. Efter det romerska herreväldets slut kom år 714 visigoterna som härskade i Mijas tills morerna tog över kontrollen.

Det var romarna som gav staden namnet Tamisa som sedan förkortades av morerna till Mixa och slut-

ligen ändrades till Mijas, det nuvarande namnet på denna vackra vitkalkade stad. Under flera århundraden var det arabiskt fram till 1492 då de spanska kungarna Ferdinand och Isabella återtog Spanien efter morerna långa tid vid makten.

Mijas nya historia

Under 1800-talet var Mijas försörjning huvudsakligen jordbruk och fiske. Fuengirola var i gamla tider också en del av Mijas men blev en självständig stad 1841 när Mijas avstod från drygt 10 km² till Fuengirola. Vid denna tid fanns ingen väg mellan städerna och det dröjde ända fram till 1873 innan det byggdes en väg mellan städerna. Fram till 1950-talet var Mijas en relativt okänd stad för de flesta med mycket enkla bostäder och gårdar ute på landet. Det var först 1953 som den första telefonlinjen kom till Mijas. Sen gick det ganska snabbt i utvecklingen tack vare Costa del Sols kraftigt ökade popularitet som turistmål. Det första hotellet byggdes och det var i Las Lagunas och i La Cala som man startade byggnationen av seme-



sterbostäder som sen har fortsatt genom åren i oförminskad takt till vad det är idag.

Vad ingår i kommunen Mijas?

Mijas kommun består av två olika delar; Mijas Pueblo och Mijas Costa. Mijas Pueblo är själva staden 450 meter över havet och uppe på kanten av bergskedjan Sierra Mijas högsta topp Pico de Mijas (1.150 meter) och sträcker sig ner utmed slutningen mot Fuengirola. Här sitter också kommunledningen och avståndet ner till Fuengirola och kusten är 8 km.

MIJAS PUEBLO med ca 5.000 innevånare

Mijas Pueblo är en typisk andalusisk stad med sina vitkalkade hus och smala kullerstengator. Boskap, jordbruk och olivodlingar var de viktigaste näringarna innan turismen tog över på 1970-talet. Den är en av de mest besökta städerna på Costa del Sol som varje år drar tusentals turister som njuter av den charmiga staden. Den s.k. "burrotaxin" är en åsnetaxi och en speciell attraktion sedan 1960-talet där

besökaren för några euro kan få en åktur genom staden i de åsnedragna vagnarna. Det började med att jordbruksarbetarna kom hem från arbetet med sina åsnor och en del turister önskade sig en liten ridtur och så föddes en ny affärsverksamhet för Mijas Pueblo. Varje år i september hålls en feria och sedan över 20 år arrangeras Internationella dagar i Mijas Pueblo där olika länder visar upp sin kultur och sina traditioner. Ett mycket populärt turistmål i staden är den lilla tjuvfäktningsarenan som är en av de få i Spanien som inte är rund utan oval. Ett annat populärt utflyktsmål är det lilla kapellet mitt i byn där många utlänningar gifter sig.

MIJAS COSTA

Praktiskt taget allt som ligger utanför närområdet till Mijas Pueblo går under namnet Mijas Costa. Det är också den del av Mijas som sträcker sig utmed den 12 kilometer långa sträckan mellan Fuengirola och Cabopino. Mijas Costa har tre olika kärnområden; Las Lagunas, La Cala de Mijas och Calahonda. Eftersom jag tidigare har skrivit om La Cala och Calahonda så koncentrerar vi oss istället på Las Lagunas. I Calahonda bor drygt 20.000 människor och i La Cala cirka 5.000.

Las Lagunas 43.961 innevånare

Den i särklass största och mest betydelsefulla delen av Mijas Costa är otvetydigt området Las Lagunas. Det är både ett industriellt område men också den del av Mijas där den största delen av spanjorerna i Mijas kommun bor. Las Lagunas är helt sammanbyggt med Fuengirola. Det ligger så tätt mot Fuengirola att på vissa gator så hör man till Mijas om man bor på ena sidan av gatan och man bor i Fuengirola om man har sin bostad på andra sidan av gatan. Las Lagunas är som en en medelstor stad med affärskomplex (Corte Inglés), vattenpark, skolor, teater, industrier i olika sektorer, verkstäder och sjukhus. Las Lagunas är ett relativt nytt område som har byggts upp under de senaste 30 åren från att tidigare varit betesmark för boskapen. Här finner du också några av de mest populära villaområdena som bl. a La Sierrazuela och Campo Mijas.

xxxxxxx

xxxxxxx